

Zondagsbrief 8 april 2018

18^e jaargang nummer 19



BIJ DE DIENST

Alle kerkgangers in deze kerkdienst in de Dorpsstraat en in de Petrakerk een hartelijk welkom. We hopen met elkaar een gezegende dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

BLOEMEN

Vandaag zijn er twee boeketten voor gemeenteleden. Ze zijn bestemd voor **mevrouw Ria Verschoor - Voor den Dag** en voor **mevrouw Bep Fluit - Voor den Dag**. Enkele weken geleden is hun moeder overleden. We wensen hen veel sterkte toe.

Afgelopen zondag zijn de bloemen niet naar de heer en mevrouw Kooijmans-Stolk gegaan, zij waren niet thuis, maar naar **de heer G. van Kampen**. Hij is na een operatie weer thuis.

De bloemen vanuit de dienst in de kerk aan de Dorpsstraat gaan met een hartelijke groet van de hele gemeente naar **mevrouw Eleonore Develing**. Zij heeft de paasdagen in het ziekenhuis doorgebracht wegens een nierbekkenontsteking. Wij wensen Eleonore een voorspoedig herstel toe.

De bloemen op paaszondag in de Vestingkerk gingen niet naar de heer en mevrouw Westein-Nieuwpoort. Zij zijn op vakantie en krijgen later deze maand bloemen i.v.m. hun 50-jarig huwelijk.

De bloemen zijn gegaan naar **Ton en Tea Otte**. Ton is na lange tijd weer thuis. Wij wensen Ton en Tea alle goeds voor de toekomst.

BEDANKJE

In de late avond van Palmпасen lag er een brief op de mat. In de envelop een kaart met ontelbaar veel handtekeningen van gemeenteleden die 's ochtends in de dienst waren. Allen wensten mij goede paasdagen na een lange ongewilde afwezigheid.

Hartelijke groet,
M. Suverein-Kool

OMZIEN NAAR ELKAAR

In de week voor Palmпасen werd mevrouw Maxine Polley in het Van Weel Bethesda ZH opgenomen. In haar bovenarm werd een plaat gezet, nadat deze door een ongelukkige val op drie plaatsen gebroken was. Ondertussen is ze weer thuis om daar te revalideren.

Tineke Flim en Dick ter Horst.

50+ GESPREKSKRING

Komende dinsdag 10 april komt deze kring weer bij elkaar. We lezen verder uit Genesis en zijn aangekomen bij Genesis 11, de toren van Babel.

We komen bij elkaar in de grote zaal van de Petrakerk. Om 10 uur beginnen we; thee en koffie staan even eerder al klaar. Om 11.30 uur sluiten we de ochtend af.

Tineke Flim.

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Zondag 1 april 2018

Diaconie: € 512,65

Bestemming: PKN JOP.

2^e/3^e collecte:

Vestingkerk: € 240,03 / € 122,22

Petrakerk: € 200,60 / € 114,76

Bestemming: werk in eigen gemeente / Zorgboerderij op Aarde.

GEZINSDIENST IN DE PETRAKERK

Op zondag 22 april is er in de Petrakerk een gezinsdienst. Het thema van de dienst is: "Vol vragen?". Ds. Tineke Flim is de voorganger en de Petraband zal ons deze morgen op hun eigen muzikale wijze begeleiden. De dienst begint om 9.30 uur en er is voor de kinderen van groep 1 t/m 4 kindernevendienst. U en jullie zijn allen van harte welkom!

GROOTHUISBEZOEKEN,

met als thema "hoe gastvrij ben jij?" worden gehouden bij:

Ton Hubers,
woensdag 11 april om 14.00 uur

Nel Grootenboer,
vrijdag 13 april om 14.00 uur

Jacqueline en Robert Bloeme,
dinsdag 24 april, 20.00 uur.

Youanda en Arnold Vonk,
woensdag 25 april, 20.00 uur

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten.
Mogen we op u rekenen?

Namens de pastorale raad,
Henk de Boer

GROOTHUISBEZOEKEN

Ook in wijk 5 (van coördinator Nel van Antwerpen en ds. Evert-Jan Vledder) worden twee groothuisbezoeken georganiseerd. We hopen met elkaar van gedachten te wisselen over: "Wees gastvrij voor elkaar ..." (1 Petrus 4:9a) en naar aanleiding van het artikel van ds. Dick ter Horst in de *Kerkwijzer* van maart/april (blz. 18).

Een middagbijeenkomst wordt op **17 april a.s. om 14.00 uur** georganiseerd aan huis van de fam. Heijman, ... ☎ ... en een avondbijeenkomst op **25 april a.s. om 20.00 uur** aan huis van Mevr. C. Hobbel, ... ☎ ...

Aanmelden kan tot 3 dagen voor de gewenste bijeenkomst bij Nel van Antwerpen per e-mail: ☎ ... of Nanette Schaafsma ☎ ...

Ds. Evert-Jan Vledder

ISRAËL 2019.....?

In 2015 is het plan geopperd om vanuit onze gemeente een reis naar Israël/Jordanië te organiseren.

Veel gemeenteleden hebben hier enthousiast op gereageerd, maar om diverse redenen is het niet gelukt het te realiseren.

De gemeente Zuidland maakt al diverse jaren gebruik van het concept van reisbureau Drietour.

Deze reisorganisatie biedt Israël/Jordanië reizen die standaard kunnen worden afgenomen of naar wens worden aangepast.

Met bepaalde regelmaat komt de opmerking: het zou toch wel gaaf zijn, wanneer dit toch nog eens gerealiseerd kan worden, of: zijn er nog plannen, om toch nog eens te gaan?

Naar aanleiding van het stukje in *Kerkwijzer* vorig jaar, hebben 21 mensen (van binnen maar ook buiten onze kerkelijke gemeente) aangegeven geïnteresseerd te zijn.

Reden voor ons om samen met het reisbureau een schitterende en indrukwekkende reis samen te stellen die ons leidt door Jordanië en Israël.

Bij voldoende belangstelling (maximaal 35 personen) vertrekken we dinsdag 23 april 2019 en zetten we 13 dagen later op 5 mei weer voet op Hollandse bodem.

Bent u geïnteresseerd of bent u benieuwd hoe de reis eruit zal zien? Dan bent u op dinsdag 8 mei a.s. van harte welkom in de zaal van de Petrakerk.

Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur.

André van Marion / Nia van der Waal

Kopij voor de "Kerkwijzer" kunt u mailen t/m morgen 9 april uiterlijk 12.00 uur !

Kopij zenden aan:
redactie.kerkwijzer@pghellevoetsluis.nl

KOPIJ ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de zondagsbrief van 15 april 2018 kan gestuurd worden tot donderdag 12 april 13.00 uur naar Marjan de Haart per mail:

zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl