

Zondagsbrief 18 maart 2018

18<sup>e</sup> jaargang nummer 16



### **BIJ DE DIENST**

Alle kerkgangers in deze kerkdienst in de Petrakerk en in de Vestingkerk een hartelijk welkom. We hopen met elkaar een gezegende dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

### **KINDERNEVENDIENST**

#### **“Ik heb alles voor je over”**

Zoals een graankorrel sterft om vrucht te dragen, zo zal ook Jezus sterven om nieuw leven voort te brengen. Jezus zorgt niet alleen voor mensen door brood uit te delen of ze beter te maken; hij heeft letterlijk alles voor ze over. Zelfs zijn eigen leven. Met de kinderen denken we deze zondag na over hoeveel je voor een ander over hebt.

### **BLOEMEN**

Vandaag gaan de bloemen uit de Petrakerk met een hartelijke groet en een steuntje in de rug naar **mevrouw Riet van der Spoel**.

De bloemen vanuit de dienst in de Vestingkerk gaan met felicitaties naar **Reinoud Bestebreurtje en Annet Juscikowski**, in verband met de geboorte van **hun dochter Sophia Elizebella**.

Op het geboortekaartje staat: vol vreugde verwacht, met liefde ontvangen. Wij hopen dat dit kleine meisje een bron van vreugde zal zijn voor allen die haar omringen.

Wij feliciteren ook de grootouders Bernhard en Jacqueline Bestebreurtje-van der Plas met hun eerste kleinkind.

### **AANDACHT VOOR PASSIEMUZIEK**

Passiemuziek maakt bij veel mensen iets los. Dat geldt in het bijzonder voor de muziek van de ‘mathematicus van het gevoel’, Johann Sebastian Bach. Zijn passiemuziek ontroert, troost en maakt van ons luisteraars deelnemers van het lijdensverhaal.

Piet van Winkelhof wil graag aandacht vragen voor passiemuziek, niet alleen voor de muziek van Bach, maar ook voor die componisten van voor en na zijn tijd.

Wanneer: **morgen 19 maart 20.00 uur**  
Waar: **Petrakerk**

### **UITGESTELDE REPARATIE**

#### **Kerk aan de Dorpsstraat.**

Tijdens deze werkzaamheden zal er niet gekerkt worden in de Dorpsstraat in Nieuwenhoorn. In tegenstelling tot wat in Kerkwijzer is vermeld zal de dienst van 25 maart gehouden worden in de Vestingkerk.

Taakgroep Kerkrentmeesters.

### **OPROEP-OPROEP-OPROEP-OPROEP**

De reparatie van de Kerk aan de Dorpsstraat is klaar! Maar... nu moet de kerk schoongemaakt worden en stoelen teruggezet.

We hebben dus menskracht nodig.

**Graag uw hulp op dinsdag 20 maart om 9.00 uur.**

Mieke Parlevliet

### **KNUTSEL- EN HANDWERKOCHTEND**

**Dinsdag 20 maart** kunt u weer samen met andere dames kaarten maken, breien, haken en andere hobby's uitleven. We komen samen van 9.30–12.00 uur in de Schakel achter de kerk in Nieuwenhoorn. Al het gemaakte werk kunnen we niet zelf houden en daarom kunt u dit eventueel doen t.b.v. de bazaar van de Kerk aan de Dorpsstraat. Er is allerlei materiaal aanwezig! Maar als u een gezellige ochtend wilt met een kopje koffie en een praatje kunt u altijd aanschuiven want er zijn nog lege stoelen. We komen elke 3<sup>e</sup> dinsdag van de maand bij elkaar. U kunt alvast 17 april 2018 noteren voor de volgende ochtend.

### **ZANGDIENST PETRAKERK**

Zondagochtend 8 april is er net als 2 jaar geleden weer een zangdienst in de Petrakerk. Daar er geen predikant is gaan we verschillende liederen zingen voor jong en oud. De liturgiecommissie wil daarom graag verzoeken ontvangen van liederen die men graag (nog) eens wil zingen. De begeleiding is zowel op het orgel als door de Petraband dus er is voldoende keuze uit alle liedbundels die we in de rijke historie van onze kerk kennen (of gekend hebben). Ook kunnen gedichten, gebeden of verhalen aangedragen worden, die een plekje in de dienst zullen krijgen. Verzoeken kunnen gemeld worden bij één van de leden van de liturgiecommissie (Jenneke, Joke, Heleen, Arjan, Robert of Jan) of worden gestuurd naar .... (☎ ...).

## SPAARDOOSJESACTIE 2018: TIP 2

Het kwam ter sprake tijdens een Bijbel studie. Over hoe je toeleeft naar Pasen. En hoe je dat 'je voorbereiden' invult? Inkeer, verstillings, 40-dagen: hoe doe je dat én hoe doe je dat samen. De praktijk was als volgt. Elke week in de 40dagentijd was er elke woensdagavond een 'sobere' maaltijd. Soep met brood. Geen extra's. De maaltijd werd omlijst met liederen en/of tekstgedeeltes uit de Lijdensevangelien. Of uit de profeten, over de lijdende knecht van de Heer. En wat je met de groep uitspaarde: u/jij snapt het, dat ging in het spaardoosje voor het project in Libanon. Voor Syrische moeders en kinderen. En het mes snijdt van verschillende kanten. Mensen maken iets klaar voor elkaar, samen beleef je de voorbereiding op het mysterie van de Opstanding en je doet iets. NL-doet!

ZWO-commissie PGH

## Paasbrunch in de Petrakerk

Zoals u misschien ondertussen wel weet is er op tweede paasdag, maandag 2 april voor eenieder die dat leuk vindt een paasbrunch in de Petrakerk. In zowel de Petrakerk als de Vestingkerk ligt een lijst waar u zich op kunt geven. De kosten zijn €5,- per persoon en mocht u met vervoer moeilijk zitten, laat het even weten en we proberen een oplossing te vinden. Meer informatie is te vinden in de kerkwijzer en mocht u vragen hebben kunt u bellen naar ☎... of mailen naar .....

## WERK AAN DE PETRAKERK

### Dinsdag 10 april 2018: bloemschikken.

Evenals voorgaande keren, wordt deze avond verzorgd door Jessica Moerman van Martine bloemen en planten (Rijksstraatweg). Kosten € 20,00. Aanvang 18.30 uur. Inschrijven: lijsten in hal Petrakerk; Arda Siegers ☎ ... en Joke van Marion....

De Werkgroep Werk aan de Petrakerk,  
André van Marion

## NOTULISTE gezocht

Acht keer per jaar (gemiddeld 1 x per 6 weken) vergadert de kerkenraad. Deze vergaderingen worden gehouden in de Petrakerk, starten om 20.00 uur en het streven is om uiterlijk 22.00 uur af te sluiten. Meestal lukt dit ook wel.

Voor deze vergaderingen zijn wij heel hard op zoek naar een notulist(e). De taak omvat uitsluitend verslaglegging van de vergadering. U/je wordt dus geen ambtsdrager.

Bent u/ben je geïnteresseerd of wilt u/wil je eerst meer informatie? Dan is een mailtje naar de scriba voldoende: [scriba@pghellevoetsluis.nl](mailto:scriba@pghellevoetsluis.nl)

## COLLECTE-OPBRENGSTEN

### Zondag 11 maart 2018

Diaconie: € 213,49

Bestemming: Kerkinactie: Kerken Almere  
runnen sociale supermarkt.

2<sup>o</sup>/3<sup>o</sup> collecte:

Vestingkerk: € 88,30 / € 58,85

Petrakerk: € 125,30 / € 73,65

Bestemming: werk in eigen gemeente /  
Kamp Moria op Lesbos

## Helpers gevraagd!

Op **zaterdagmorgen 24 maart 2018** willen gelovigen uit verschillende kerken het magazine 'Leven Nu' verspreiden. Leven nu kent een Kerst- en een Paaseditie. Informatief, kleurrijk en 'to the point'. Wanneer u mee wilt helpen de 1500 exemplaren te verspreiden, dan bent u hartelijk welkom in het schoolgebouw De Ploegschaar (gebouw van de gemeente 'God voorziet', Ploegschaar 13). Om **11.00 uur** is er koffie en liggen er stapeltjes folders klaar. Graag vragen we uw voorbede voor deze **brievenbusactie**.

Voor meer informatie:

Aart de Voogd van der Straaten, email .....

H. Geuze

## KOPIJ ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de zondagsbrief van 25 maart 2018 kan gestuurd worden tot donderdag 22 maart 13.00 uur naar Marjan de Haart.... of per mail: [zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl](mailto:zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl)

## Tekst liturgische schikking vijfde zondag in de Veertigdagentijd.

Na de grote schoonmaak van Jezus in de tempel vertelt hij het verhaal van de graankorrel, dat wie kiest voor de weg van het Licht honderdvoudig vrucht zal dragen. Maar dat gaat niet van vandaag op morgen, dat is een weg van geduld en dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren om vrucht te dragen. De graankorrel leert ons dat je via die weg honderdvoudig vrucht kunt dragen. Vanuit zonlicht gevoed door water en aarde kan de kiem een halm worden met veel graankorrels en zo meel voor brood. Dit sterven en loslaten, schept ruimte voor nieuw leven en groei, maar dat gaat niet zonder pijn: de kruisiging wacht Jezus. De pijnpunten illustreren dat.

Als een graankorrel afdalen in de duisternis  
van de zwarte aarde.

Je toevertrouwen aan dat wat je breekt,  
zodat kiemkracht ruimte krijgt.

Vertrouwen op levenskracht die doorbreekt  
uit het duister naar het licht,  
vruchtbaar leven wordt, opnieuw.

Brood voor velen.