

Zondagsbrief 25 februari 2018

18^e jaargang nummer 13



BIJ DE DIENST

Alle kerkgangers in deze kerkdienst in de Kerk aan de Dorpsstraat en in de Petrakerk een hartelijk welkom. We hopen met elkaar een gezegende dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

KINDERNEVENDIENST

IK PRAAT MET JE

We horen dat Jezus met drie leerlingen een hoge berg op gaat. Mozes en Elia verschijnen en praten met Jezus. Ook klinkt uit de hemel de stem van God.

BLOEMEN

De bloemen vanuit de dienst in de Kerk aan de Dorpsstraat gaan als blijk van medeleven naar **de heer B. van Duinen**.

Woensdag 14 februari overleed zijn echtgenote Annie van Duinen-Rietveld.

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

De bloemen van deze zondag uit de Petrakerk gaan met een hartelijke groet naar **de heer Jan de Graaf**. Na een ingrijpende operatie is hij weer thuis.

We wensen hem een goed herstel toe.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Mevrouw A. Walsweer-Steller is opgenomen in Hospice Calando, Vivaldilaan 2-4, 3247 EE Dirksland. We wensen haar en haar man sterkte toe. We hopen dat ze daar liefdevol verzorgd zal worden.

De heer W. Beukelman heeft door een ongelukkige val zijn arm gebroken. Een kaartje zal hem goed doen.

SPAARDOOSJESACTIE 2018: TIP 01

Ik las het in een rubriek special voor jonge meiden. Hoe bereid ik mij voor op Pasen? Nu. Je bent gewend regelmatig jezelf te verwennen. Met een lekker luchtje, een mooi boek, een tijdschrift, een rookworst van de HEMA....

Dat doe je in de 40-dagentijd niet. Een bewuste keuze. En het geld doe je in het spaardoosje voor vrouwen en kinderen in Libanon. En je probeer je (even) in hun situatie te verplaatsen. Heeft u ook een gouden tip. U/jij weet de ZWO-commissie te vinden!

ZWO-commissie PGH

UITGESTELDE REPARATIE

Gewelfrib Kerk aan de Dorpsstraat

ATTENTIE- ATTENTIE- ATTENTIE

Volgende week zullen de werkzaamheden starten aan de gewelfrib in kerk aan de Dorpsstraat daarvoor moeten de stoelen uit de kerkzaal in de consistorie worden gezet. **Hiermee dan ook het verzoek ons even te assisteren bij het verplaatsen van deze stoelen na de dienst van deze ochtend.**

Tijdens deze werkzaamheden zal er niet gekerkt worden in de Dorpsstraat in Nieuwenhoorn. In tegenstelling tot wat in de Kerkwijzer vermeldt staat zullen de diensten van 11 en 25 maart gehouden worden in de Vestingkerk.

Taakgroep kerkrentmeesters

AANDACHT VOOR PASSIEMUZIEK

Passiemuziek maakt bij veel mensen iets los. Dat geldt in het bijzonder voor de muziek van de 'mathematicus van het gevoel', Johann Sebastian Bach. Zijn passiemuziek ontroert, troost en maakt van ons luisteraars deelnemers van het lijdensverhaal. Piet van Winkelhof wil graag aandacht vragen voor passiemuziek, niet alleen voor de muziek van Bach, maar ook voor die componisten van voor en na zijn tijd.

Wanneer: maandag 19 maart 20.00 uur
Waar: Petrakerk

Aanmelden bij : of ☎ ...

PAASBRUNCH IN DE PETRAKERK

Op tweede paasdag, maandag 2 april is er voor een ieder die dat leuk vindt een paasbrunch in de Petrakerk. We beginnen deze brunch om 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) en rond de klok van 14.00 uur zullen we afsluiten. De kosten van deze paasbrunch zijn € 5,- per persoon. Meer informatie hierover is te vinden in de kerkwijzer. Vanaf begin maart zullen er in de drie gebouwen opgavelijsten liggen.

Namens de paasbrunch voorbereidingsgroep,
Reina van Huizen-Vos.

WERK AAN DE PETRAKERK

Zaterdag 10 maart a.s.: NL-Doet

In en rondom de Petrakerk zijn een aantal klussen te doen.

Met behulp van een (groot) aantal vrijwilligers zijn deze zo geklaard.

De klussen zijn: gang opknappen en met een lichtere kleur sauzen, kapstokken in de hal schuren en verven, een nieuwe composthoop maken, enkele deurknoppen in de hal vervangen, afscheiding kerkplein met nieuwe paaltjes, kerkplein schoonmaken met hogedruk spuit, vloerbedekking grote bijzaal en stoelen in schoonmaken.

Aanvang vanaf 09.00 uur tot 15.00 uur.

Wijnproeverij

Vrijdag 16 maart a.s.: Thema Italië. Onder deskundige leiding (Eric Bimmel) gaan we ook dit jaar weer een aantal wijnen (met bijpassende hapjes) proeven.

Kosten € 15,00. Inloop vanaf 19.45 uur.

Bloemenworkshop

Op dinsdag 10 april 2018 zal er weer een bloemenworkshop zijn die zal worden geleid door Jessica Moerman van Martine bloemen en planten. De tijd vanaf 18.30 tot 21.00 uur in de jeugdzaal.

De kosten zijn 20 euro. U kunt zich opgeven bij Arda Siegers ☎ ... of op de lijst die in de hal van de Petrakerk ligt.

Filmavond "Hier ben ik"

Op het programma van Vorming en Toerusting stond voor 12 februari een filmavond aangekondigd. Dat is aanvankelijk uitgesteld omdat de rechten voor het vertonen toen nog niet geregeld was. Dat is ondertussen mogelijk geworden, maar het blijkt achteraf zo duur te zijn, dat de Taakgroep deze filmavond **niet** door laat gaan.

Onze excuses hiervoor!

Ds. Evert-Jan Vledder

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Zondag 18 februari 2018

Diaconie: € 295,60

Bestemming: Kerkinactie Noodhulp:

Met je kinderen op de vlucht.

2^o/3^e collecte:

Vestingkerk: € 126,65 / € 61,00

Petrakerk: € 109,10 / € 59,95

Bestemming: werk in eigen gemeente /
Kamp Moria op Lesbos

KOPIJ ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de zondagsbrief van 4 maart 2018 kan gestuurd worden tot donderdag 1 maart 13.00 uur naar Marjan de Haart, Ireneplaats 38, 3223 XH of per mail:

zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

**Tekst bij de liturgische schikking eerste
zondag in de Veertigdagentijd**

Thema: Zwijgen is goud.

Symbolen: Stenen, wit, goud

Voordat Jezus concreet aan zijn opdracht begint wordt op de berg allereerst de verbinding gelegd met het licht van de Eeuwige. De boodschap is: Waar ik ook zal gaan en staan, alles wat ik doe zal in verbinding staan en een weerspiegeling zijn van het eeuwige licht, dit is de bron van waaruit alles voortkomt en van waaruit ik mijn werk zal doen. Marcus verhaalt hoe Jezus samen met drie leerlingen op een hoge berg van gedaante verandert en zijn kleren helder wit glanzen. Hij vraagt hen te zwijgen over wat zij zagen.

De **stenen** zijn een verwijzing naar de berg waar een ontmoeting met het geheim van God zich openbaart. **Wit**: als het kleed van Jezus dat helder wit glanst tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God.

Goud: door de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en zijn bijzondere glans is goud de kleur bij uitstek van het goddelijke. God ervaren is als goudstof in de ziel. De ervaring kan niet verwoord worden maar glanst in daden die dit licht weerspiegelen.

Op de berg
-onuitspreekbaar geheim-
zien soms even,
glanzend licht van God
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
In het licht
van God
zichtbaar.