

Zondagsbrief 18 februari 2018

18<sup>e</sup> jaargang nummer 12



### **BIJ DE DIENST**

Alle kerkgangers in deze kerkdienst in de Petrakerk en in de Vestingkerk een hartelijk welkom. We hopen met elkaar een gezegende dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

### **KINDERNEVENDIENST**

#### ***Ik zorg voor jou***

Het is de eerste zondag van de veertigdagentijd. We gaan op weg naar Pasen. Die weg begint in de woestijn. Maar Jezus is daar niet alleen. De engelen zorgen voor hem.

Met de kinderen hebben we het over het thema "Ik zorg voor jou".

### **BLOEMEN**

Vandaag zijn er in de Petrakerk twee boeketten voor gemeenteleden. Het eerste boeket gaat met medeleven naar **mevrouw Meijer-van der Zee**.

Op 6 februari is haar moeder, mevrouw J. van der Zee-Buitendijk overleden.

We wensen de familie veel sterkte toe om dit verlies te dragen.

Het tweede boeket gaat met een hartelijke groet en steuntje in de rug naar **mevrouw A. Walsweer-Steller**.

De bloemen vanuit de Vestingkerk gaan met een hartelijke groet en als steuntje in de rug naar **mevrouw Esther Flora-Tuheteru**.

### **OMZIEN NAAR ELKAAR**

**Mevrouw A. van Duinen-Rietveld** is opgenomen in Hospice Calando, Dirksland. Laten we haar en haar geliefden gedenken in onze gebeden.

Vorige week vrijdag mocht **de heer Jan de Graaff**, het Vliedlandziekenhuis te Schiedam verlaten en naar huis komen. Thuis herstelt hij verder van de operatie, waarbij hij een aantal omleidingen kreeg. Ook **Sophie de Jong** is alweer thuis na de operatie aan haar beenbreuk. Vorige week zagen we haar alweer in de kerk.

Als alles volgens plan verlopen is, is afgelopen vrijdag **mevrouw T.W. Slob-Scheurwater** opgenomen in het Bethesda van Weel ZH te Dirksland. Daar kreeg ze diezelfde dag een nieuwe heup. Aansluitend zal ze gaan revalideren in Careyn De Vier Ambachten Markt 4, 3201 CZ Spijkenisse. We wensen hen sterkte en beterschap toe.

### **AVONDGEBEDEN IN DE STILLE WEEK**

In de Stille Week (26 maart tot 1 april) hebben we de gewoonte om op de maandag-, dinsdag- en woensdagavonden avondgebeden te organiseren. Deze bijeenkomsten hebben een meditatief karakter, met momenten van verstillings, schriftlezingen en ingetogen muziek en zang.

Om deze diensten voor te bereiden nodig ik u uit om samen met mij een klein comité te vormen. Hebt u gevoel voor- en ideeën bij meditatieve vieringen neemt u contact met me op, het liefst tot en met 18 februari a.s.: **predikant.vkds@pghellevoetsluis.nl** of ☎ 375363.

*Ds. Evert-Jan Vledder*

### **PAASBRUNCH IN DE PETRAKERK**

Op tweede paasdag, maandag 2 april is er voor een ieder die dat leuk vindt een paasbrunch in de Petrakerk. We beginnen deze brunch om 11.30 uur (inloop vanaf 11.00 uur) en rond de klok van 14.00 uur zullen we afsluiten. De kosten van deze paasbrunch zijn €5,- per persoon. Meer informatie hierover is te vinden in de kerkwijzer. Vanaf begin maart zullen er in de drie gebouwen opgavelijsten liggen.

Namens de paasbrunch voorbereidingsgroep, Reina van Huizen-Vos.

### **KNUTSEL- EN HANDWERKOCHTEND**

**Dinsdag 20 februari** kunt u weer samen met andere dames kaarten maken, breien, haken en andere hobby's uitleven. We komen samen van 9.30–12.00 uur in de Schakel achter de kerk in Nieuwenhoorn. Al het gemaakte werk kunnen we niet zelf houden en daarom kunt u dit eventueel doen t.b.v. de bazaar van de Kerk aan de Dorpsstraat. Er is allerlei materiaal aanwezig! Maar als u een gezellige ochtend wilt met een kopje koffie en een praatje kunt u altijd aanschuiven want er zijn nog lege stoelen. We komen elke 3<sup>e</sup> dinsdag van de maand bij elkaar. U kunt alvast 20 maart 2018 noteren voor de volgende ochtend.

### **BIJBELLEZING ROZENHOEK**

**Vrijdag 23 februari om 10.00 uur** is er een Bijbellezing.

Deze diensten zijn voor de bewoners van "De Rozenhoek", aanleunwoningen van de "Rozenhoek" en voor bewoners van woningen in de buurt, die deze bijeenkomsten willen meemaken. U bent van harte welkom!

### **BAZAAR IN DE KERK DORPSSTRAAT**

Zaterdag 24 februari zitten de vrijwilligers van 10 tot 12 uur weer klaar in de Schakel achter de kerk aan de Dorpsstraat om bazaarspulletjes in te nemen. Verder kunt u koffie drinken, een praatje maken en een boek of muziekdrager uitzoeken. Mocht u het vorige keer gemist hebben, in de vitrine kunt u handwerkjes uitzoeken voor uzelf of om weg te geven!

Tot ziens,  
De bazaarcommissie

### **WERK AAN DE PETRAKERK**

#### **Bloemenworkshop**

Op dinsdag 10 april 2018 zal er weer een bloemenworkshop zijn die zal worden geleid door Jessica Moerman van Martine bloemen en planten. De tijd vanaf 18.30 tot 21.00 uur in de jeugdzaal. De kosten zijn 20 euro. U kunt zich opgeven bij Arda Siegers ☎ ... of op de lijst die in de hal van de Petrakerk ligt.

### **COLLECTE-OPBRENGSTEN**

#### **Zondag 11 februari 2018**

Diaconie: € 180,50

Bestemming: Missionair werk en kerkgroei

2<sup>e</sup>/3<sup>e</sup> collecte:

Kerk a/d dorpsstraat: € 88,80 / € 49,85

Petrakerk: € 102,10 / € 62,75

Bestemming: werk in eigen gemeente /  
Kamp Moria op Lesbos

HA-collecte Petrakerk: 138,46, bestemming  
Artsen zonder Grenzen.

### **MET JE KINDEREN OP DE VLUCHT**

Onder de vier miljoen Syriërs die hun land zijn ontvlucht, bevinden zich veel moeders met kinderen. Uitgeput zijn ze neergestreken in de Bekaa-vallei in Oost-Libanon. Hun kinderen zijn moe, bang, ziek en vaak ondervoed.

Onder erbarmelijke omstandigheden proberen deze moeders hun kinderen liefdevol te verzorgen en te beschermen. Partnerorganisatie IOCC (International Orthodox Christian Charities) ondersteunt gevluchte moeders daarbij. Met verloskundige zorg, voorlichting over borstvoeding, bijvoeding voor ondervoede kinderen en gezondheidsvoorlichting redden bevlogen medewerkers van IOCC niet alleen kinderlevens, maar helpen ze moeders om in alle onzekerheid hun kinderen toch de juiste zorg te kunnen bieden.

Met dit doel willen we geld inzamelen door middel van de spaardoosjes, ondanks dat er vandaag ook voor wordt gecollecteerd! Het is helaas nog steeds een groot probleem, waar voorlopig nog geen einde aan lijkt te komen. Helpt u mee dit doel tot een groot succes te maken?

Antoinette Swaep  
ZWO diaken

### **PETRAKERK**

Is er een gemeentelid dat sinds zondag 11 februari zijn sleutels kwijt is? Mevrouw Martie Teeuwen vond in haar jaszak een sleutelbos die niet van haar is. U kunt contact met haar opnemen ☎ ... en een afspraak maken voor het ophalen van uw sleutels. Antoinette Swaep, koster Petrakerk

### **KOPIJ ZONDAGSBRIEF**

Kopij voor de zondagsbrief van 25 februari 2018 kan gestuurd worden tot donderdag 22 februari 13.00 uur naar Marjan de Haart per mail:

[zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl](mailto:zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl)

### **Tekst bij de liturgische schikking eerste zondag in de Veertigdagentijd**

Thema: Tot jezelf komen  
Symbolen: bol, spiegel, zand

Jezus weet dat hij voor een opdracht staat om de werken van God aan het licht te brengen. Wat wij in dit verhaal en de spiegel zien is dat hij zich eerst in alle stilte terugtrekt om tot de kern van zijn opdracht en zichzelf te komen. Hij laat zich niet leiden door de waan van de dag, maar begint met nadenken, bezinnen en stilstaan bij wat echt belangrijk is. De spiegel vertelt ons: Bezint eer je begint. In Marcus staat dat Jezus nadat hij door Johannes gedoopt is, de woestijn intrekt om daar veertig dagen te verblijven. Hij zondert zich af, voor hij zijn openbare leven als geliefde Zoon tussen de mensen gestalte geeft. Inkeer gaat aan daden vooraf.

Je afzonderen  
stilte zoeken  
ruimte, leegte  
-als in een woestijn-  
met niets dat afleidt  
om stil te worden  
tot inkeer te komen  
tot jezelf....

Cirkelen om het geheim van leven  
in je verscholen  
buiten jou voelbaar,  
je spiegelen in  
het licht van de ruimte  
een bloem  
verscholen in het duister  
van een bol.  
Groeikracht,  
levenskracht  
komt in zicht.