

Zondagsbrief 24 december 2017

18^e jaargang nummer 4



BIJ DE DIENST

Alle kerkgangers in deze gezamenlijke kerkdienst in de Kerk aan de Dorpsstraat een hartelijk welkom. We hopen met elkaar een gezegende dienst te beleven. Na afloop van de dienst is er gelegenheid tot koffiedrinken.

BLOEMEN

Drie bossen bloemen worden vanuit de gezamenlijke dienst in de Kerk aan de Dorpsstraat naar gemeenteleden gebracht. De eerste bos gaat als blijk van medeleven naar **de heer en mevrouw Ringeling-Louter**.

Enkele weken geleden overleed de vader van de heer Ringeling. Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe.

Het tweede boeket gaat naar

Wim en Mieke Saas-van Dullemen

Donderdag 21 december waren zij 40 jaar getrouwd.

Het derde boeket is bestemd voor

Bert en Riet Vos-van Doorn.

Zij trouwden 21 december 1967 en waren afgelopen donderdag dus 50 jaar getrouwd. Zoveel jaren liefde en leed delen: reden voor grote dankbaarheid.

Wij feliciteren beide bruidsparen van harte en wensen hen nog vele goede jaren toe.

OMZIEN NAAR ELKAAR

Op dinsdag 19 december moest **mevrouw Gerda Gerritsen** worden opgenomen in het ziekenhuis te Dirksland voor een operatie. Die is gelukkig voorspoedig verlopen en de volgende dag was ze alweer thuis.

We wensen haar een goed herstel toe.

KOPIJ ZONDAGSBRIEF

Kopij voor de zondagsbrief van 31 december kan gestuurd worden tot donderdag 28 december 13.00 uur naar Marjan de Haart, per mail: zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

COLLECTE-OPBRENGSTEN

Zondag 17 december 2017

Diaconie: € 333,35

Bestemming: Kerstattenties

2^o/3^o collecte:

Vestingkerk: € 112,41 / € 55,10

Petrakerk: € 161,90 / € 77,35

Bestemming: werk in eigen gemeente / Pr. Beatrixspierfonds

BIJBELLEZING ROZENHOEK

Vrijdag 29 december om 10.00 uur is er een Bijbellezing.

Deze diensten zijn voor de bewoners van "De Rozenhoek", aanleunwoningen van de "Rozenhoek" en voor bewoners van woningen in de buurt, die deze bijeenkomsten willen meemaken.

U bent van harte welkom!

GEBED OM EENHEID

*Geef ons de kracht om door te gaan.
laat ons toch samen steeds uw weg betreden
en onze woorden niet tot spijkers smeden
om daarmee mensen aan het kruis te slaan.*

*Geef ons de wil om door de pijn
van misverstand en starheid heen te kijken,
verlangend onze naasten te bereiken,
opdat wij samen uw gemeente zijn.*

*Geef ons de moed en het geduld
om open en in kwetsbaarheid te leven,
de ander oog en oor en hart te geven,
zodat uw Geest van liefde ons vervult.*

Jacqueline Roelofs-Van der Linden
(Uit: Medemens5)